

YÖNETİMDEN

Y

Yeni bir sayıyla ve yeni başlayacak yılın getireceği umutla merhaba diyoruz. Geride bıraktığımız yıl ve halen içinde bulunduğumuz süreç, gerek ülkemiz gerekse bölgemiz açısından pek de iç açıcı olmayan, sıkıntılı bir süreç olmuştur ne yazık ki. Bu süreçte gıda güvenliği, sağlıklı beslenme vb. konular ister istemez tali noktalarda kendine yer bulabilmektedir.

Oysaki tüm bu hengame içinde dünyada yine açlık ve yetersiz beslenme, gıda güvenliği ile ilgili sorunlar vs. aynen devam etmektedir. İşin doğrusu açlık ve yetersiz beslenmenin nedeni üretim yetersizliği değil, üretim ve tüketim dengesinin sağlanmamasıdır. Adil ve eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde hareket edildiği sürece dünyada kaynaklar herkese çok rahatlıkla yetebilmektedir. Ancak küresel boyutta uygulanan siyasi ve ekonomik politikalar buna en büyük engeldir ne yazık ki.

Dar gelirli insanların ucuz olması nedeniyle kayıt dışı üretilen ve kalitesiz gıdalara yönelmesi, halkın gıda güvenliği konusunda yeterince bilinçli olmaması, konuyla ilgisi olmayan bir takım kişilerin medyada yalan yanlış bilgilendirmelerde bulunması yani bilgi kirliliği ve en önemlisi de denetim sıklığının ve sayısının yeterli olmaması. Ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanmasında karşılaşılan en büyük sorunlardan birkaçı.

Gün geçmiyor ki bir zehirlenme haberi olmasın. Haksız kazanç elde etmek üzere işbaşı yapıp gıdada taklit ve tağşiş yapanlar, aynı zamanda tüketici sağlığını riske atmaktadırlar. Gıda hileleri, taklit ve tağşişin azımsanmayacak düzeyde olduğunu, bizzat Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan listelerde görmekteyiz. Gün geçtikçe gıda hilelerinin boyutları ve çeşitleri de artmakta, taklit ve tağşişte yeni metotlar geliştirilmektedir. Yakın zamanda Bakanlık tarafından ifşa edilen listelerde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve daha birçok gıda maddesinde değişik taklit ve tağşiş metotlarına rastlandığı belirtilmiştir.

Oysa ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanmasında tek ve yetkili otorite Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'dır. Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanmasında en büyük görev ve sorumluluk yine Bakanlığa düşmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanmasında ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinde gıda denetimleri etkin olarak yapılmalı, sonuçları şeffaf, doğru algılanacak ve izlenebilir biçimde paylaşılmalıdır. Gerek kamuda gerekse özel sektörde konuyla ilgili eğitim almış özellikle de gıda mühendislerinden yeterince faydalanılmalı ve ülkede gıda güvenliğinin sağlanması için gıda mühendislerinin büyük bir şans olduğu unutulmamalıdır.

Koruyucu sağlık hizmetleri ve gıda güvenliğinin sağlanması sürecinin önemli bir elemanı olan Gıda Mühendislerinin bakanlıkta yeterli düzeyde istihdam edilmemesi, gıda denetimlerinde aksaklığa, dolayısıyla halk sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Gıda denetim hizmetlerinin etkin biçimde yapılabilmesi için, bakanlığın Gıda Mühendisi istihdamını ivedilikle artırması ve Bakanlık üst düzey yönetim kadrolarında da Gıda Mühendislerine yer vermesi gerekmektedir.

2016 yılı aynı zamanda Gıda Mühendisleri Odasının 20. yılıydı ve bunun için birçok etkinlik yapıldı. İzmir'de İzmir şubemizin organize ettiği 20. yıl yemeği düzenlendi. Bunu Ankara'da genel merkezimizin düzenlediği ve özel sektör, üniversiteler, üyelerimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz 20. yıl etkinliği izledi. 20. yılını geride bıraktığımız odamızın daha nice 20. yıllar görmesini diliyoruz. Ayrıca yeni yılın tüm meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve güzellikler getirmesi dileğiyle...

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu