



Odamızın 15. Kuruluş Yıldönümünü Kutladık

ODAMIZIN 15. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADIK

2

28 Haziran 2011 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonunda üyelerimizin, gıda sektörü temsilcilerinin, paydaşların katılımıyla bir kokteyl düzenleyerek Odamızın 15. Kuruluş yıldönümünü kutladık. Etkinlik kapsamında, meslekte 25. yılını dolduran Gıda Mühendislerine de düzenlenen törenle plaketeri takdim edildi.

Odamızın bu günlere gelmesinde önemli emekleri olan meslektaşlarımızın bir kısmı, 15. yıl anısına Odamızın geçmişi, gelişimi ve geleceği ile ilgili olarak kaleme aldıkları yazılarını bizimle paylaştılar. Sadece aşağıda temsilen değerlendirmede bulunan arkadaşlarımıza değil, üyemiz veya meslektaşımız olsun olmasın, emeği geçen herkese tek tek teşekkürlerimizi sunuyor ve değerlendirmeleri alfabetik sıra ile sizlerle paylaşıyoruz.



ODAMIZIN 15 inci YILI: ÖRGÜTLENME ve NASIL BİR GELECEK?

T

Temel hak ve özgürlüklerin, demokratik katılımcılığın üst düzeyde olduğu gelişmiş ülkeler, içinde bulunduğu noktaya örgütlenmeler sayesinde gelmiştir. Söz konusu ülkelerin yönetim politikalarının oluşumunda örgütlerin büyük payı ve katkısı vardır. Yani, örgütler demokrasinin kaldırıcı görevi üstlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde, özellikle AB ülkelerinde nüfusun % 50' sinden çoğu birden fazla örgüte üyedir ve kimi ülkelerde örgüt sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Yurttaşlar, salt aidiyet duygusuyla değil, temel hak ve özgürlükler, siyasal, sosyal ve ekonomik çıkar bilinciyle örgüte üye olmaktadır. Oysa nüfusu 75 milyona ulaşan Türkiye'de örgüt sayısı 100 binler düzeyindedir. Bu, üzerinde uzun düşünülmesi ve tartışılması gereken bir durumdur.

Meslek örgütü, yasal dayanağı olan, kar amacı gütmeyen, iş ve ücret güvencesinin sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, sosyal ve ekonomik haklar elde edesi ve sürdürülmesi, oluşan sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konulması, eleştiri yapılması vb. etkinliklerde bulunmak üzere, toplumsal ve mesleki çıkarlar ekseninde aynı mesleksel kimliği taşıyan bireylerin bir araya geldiği yapıdır.

Meslek örgütü, saydam, hesap verebilir ve gönüllülük ilkesine uygun, mesleğini ve sorunlarını bilen, farklılıkları hoşgörüle karşılayan, katılımcı ve paylaşımcı bireylerden oluşmalı; örgüt içi demokrasiyi, toplum ve üye ile olan ilişkilerini öne çıkarmalıdır.

80'li yıllardan başlayarak öğretim üyesi, alt yapı durumu ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınmadan yeni Gıda



Atakan Günay
TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
Kurucu Başkanı
7.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Mühendisliği bölümlerinin açılması, dolayısıyla, Gıda Mühendisi sayısının artması, öncelikle işsizlik ve düşük ücret olmak üzere sorunların yoğunlaşması, yeni bir meslek olmanın dinamizmi, mesleğimizi ve işlevini topluma anlatma çabasını tetiklemiş, Gıda Mühendislerini çözümün bir parçası olma arayışına yöneltmiştir.

Önce dernek düzeyinde, daha sonra 1990 yılından başlayarak Kimya Mühendisleri Odası çatısı altında örgütlenen Gıda Mühendisleri, tüketici, üniversite, kamu ve sektör düzeyinde mesleğimizin geleceği, dahası, çıkarları açısından başarılı etkinliklere imza atmıştır. Bu aşamaya gelmesinde içten çabaları nedeniyle, tüm meslektaşlarıma teşekkür etmeyi borç sayıyorum.

1995 yılında 560 sayılı KHK' nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, gerek var olan mevzuat yerine AB mevzuatının uyumlaştırılması, gerekse, piyasa denetimlerine ilişkin karmaşanın ortadan kaldırılması doğrultusunda, gıda ile ilgili kamuoyunda büyük bir iyimserlik oluştu. Ancak, etkisi uzun yıllar sonra daha net okunabilecek ve yakın bir gelecekte mesleğimizin süreç dışına itilmesinin miladı sayılabilecek gelişmeler ard arda yaşanacak ve geleceğe yönelik ilk kırılma işaretleri görülecekti.

Gıda üretimi ve tüketimine ilişkin sorunları çözeceğim iddiasıyla yetki alan bakanlık, Türkiye gerçeklerine uyumlu mevzuat üretme, personel sayısı ve deneyimi, alt yapı bakımından, devraldığı bakanlığın daha gerisinde kalıyordu. Tarımsal-hayvansal üretim ve tüketimiyle ilgili sorunları çözemeyen bakanlık, sırtına kaldıramayacağı bir yük daha almıştı.

KMO içinde TMMOB gerçeği ile tanışan ve örgütlenme deneyini artıran Gıda Mühendisleri, kendi ilke ve politikalarını oluşturmak üzere, yeni bir Oda olma istemini TMMOB genel kuruluna taşıyarak, Gıda Mühendisleri Odasını kurma hakkı elde ettiler. Temmuz 1996 tarihinde Odamız kuruldu. GMO kurulduğundan bu yana başarılı çalışmalar yaparak, kamuoyunda oluşan soru ve sorunlarda ilk başvurulacak kurum konumuna geldi.

Kayıt dışı gıda üretiminin tüm işletmeler içindeki payının neredeyse % 50' yi aştığı ve resmi otorite tarafından yeterli denetimin yapılmadığı koşullarda (2010 yılında) yürürlüğe giren Gıda Yasası uyarınca özellikle bitkisel ve hayvansal üretimde sorumlu yönetici, vb. tanımlama ile kimi mesleklerin hakları saklı tutulurken, Gıda Mühendislerinin Sorumlu Yöneticiliği elinden alındı. Kayıt dışı gıda üretimi gerçekleştiren küçük ve orta ölçekli işletmelerde, bilgi ve deneyimleriyle bir anlamda öz denetim yapan Gıda Mühendisleri, alan dışına itildi.

Ancak, yaklaşık 16 yıl önce başlayan sürecin Gıda Yasası ile sonlanacağını söylemek olanaksızdır. Sıra, olası bir Anayasa değişikliği ile 135 inci maddenin kaldırılması ya da maddeye yeni biçim verilmesine gelmiştir. 4 Temmuz 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü başlığını taşıyan 12 nci madde 1-ı fıkrasında "Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek." hükmüne yer verilmektedir. Bu, TMMOB Yasası, Mühendislik Mimarlık Yasası ile bağlı mevzuatının ortadan kaldırılacağı, başka deyişle, ilgili düzenleme ve denetimin yürütme eliyle yapılacağı anlamına gelmektedir.

Türkiye' de son 30 yıldır gerçekleşen önemli alt üst oluşlar, buna koşut olarak yaşanmakta olan olumsuzluklar nedeniyle, Sendika, Meslek Kuruluşu, Demokratik Kitle, STK, Dernek, Vakıf, Klüp vb. örgütlerde, nitelikten çok niceliksel yan öne çıkmaktadır. Örgütlerin azımsanmayacak bir bölümü içine dönük, topluma yabancılaşmış, üye sayısına ilişkin büyüklüğün önemsendiği, kimisinde kurulları oluşturacak sayıda aday bulunmayan niteliktedir.

Tarih boyunca bilim, sanat, siyaset, örgütlenme de içinde olmak üzere her türlü üretim, zor koşullar altında gerçekleşmiştir. Başarılı örgütlenmeler, zorunlu üyeliğe değil, gerekliliğin bilinci ve gönüllülük anlayışına bağlı olduğu için hayatta kalmıştır.

Sorunların bireysel girişimlerle çözülemeyeceği ve koşullar ne olursa olsun GMO' nun yaşatılması gerektiği inancıyla, Odamızın 15 inci yılını yürekte kutluyorum. ■



Odamızın 15. Kuruluş Yıldönümünü Kutladık

ODAMIZIN 15. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADIK

D

Değerli meslektaşlarım,

Oda'mızın ilk kurulduğu zamanlarda birisi bana '15 yıl içinde 11000 civarında üyeye sahip olacağız, Genel Kurullarda birkaç liste çıkaracağız' dese gerçekten inanmazdım. Çünkü ilk birkaç Genel Kurulda listeleri tamamlayabilmek için arkadaşlarımızı ikna etmeye çalıştığımızı ve oluşturabildiğimiz tek listeyi de ancak ricalarla tamamladığımızı hatırlıyorum.

Ülkemizde ve dünyada çok yeni ve tanınmamış bir mesleğin mensubu olmak o yıllar için gerçekten çok zordu. Bir de bu meslekle ilgili bir Oda kurma girişimi büyük bir çaba ve özveri işiydi. Odanın tüm giderlerinin o bir avuç insan tarafından karşılandığı, hiçbir beklenti olmadan çalışılan, sıkı dostlukların geliştiği bir var olma çabası vardı. Bu, bir avuç insanın gerçekleştirdiği başarı öyküsüdür.

Şimdi o günlere dönüp baktığımda gerçekten ne kadar yol katettiğimizi görüyorum. TMMOB nin üye sayısı itibarı ile büyük Odaları arasına yerleşen ve güçlenen bir GMO nun varlığının hayalini bile kuramazdık o yıllarda.

Bugün mesleğimize ve meslektaşlarımıza yaptığı katkılarla, birlik ve beraberliği sağlayan saygın ve güçlü bir Odamız var artık.

Mesleğini onurla sürdüren tüm meslektaşlarımızın desteği ile nice 15 yıllara...

Saygı ve sevgiyle,



Dr. Berrin Şenöz
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

KURULUŞTAN BU GÜNE

1

1995 yılındaydık. Çalışma hayatıma henüz başlamıştım. Üniversiteden arkadaşım sevgili Taylan Kıymaz' ın ısrarlı daveti ile ilk kez katılmıştım gıda mühendislerinin oda örgütlenmesi çalışmalarına. Yerimiz yurdumuz yoktu elbette. Kimya Mühendisleri Odası' nın merkezinde yapıyorduk bazen toplantılarımızı. Bazense içimizden birilerinin işyerini mesken tutuyorduk.

Bir meslek odası örgütlenmesinin ne demek olduğu, ne tür faaliyetler yapıldığı hakkında en ufak bir fikrim bile olmadığı o günlerde, çoğunlukla sessiz izliyordum toplantıları, katkımın olabileceği fırsatları kollamaya çalışarak. Pek yakındaki TMMOB Genel Kurulunda Gıda Mühendisleri Odası (GMO)' nın kurulma kararının çıkmasını sağlamak için tüm gayretimiz ve elbette bu arada örgütlenmek. Arkadaşlarımızın hepsi çok heyecanlıydı, hele bir Odamız kurulsun, ne çok iş bekliyordu bizleri. Kısa zamanda ben de onların heyecanını



Betül BOZ YÖNEY
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

paylaşmaya başlamıştım. Paylaştığımız sadece heyecan değildi elbette. Aynı amacı paylaşarak gönüllü olarak benzer fedakarlıklarda bulunmak bizlere 15 yıldır yaşattığımız dostluklar da kazandırdı.

TMMOB Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında Odamızın kuruluş kararının çıkması ile yaşadığımız coşku hala hatırımda. Bu süreçte bizlerin Ankara merkezdeki çalışmalarına, İzmir’ de yaşayan Ege Üniversitesi mezunu meslektaşlarımızın da özverili katkıları tartışılmazdı. Kuruluş sonrasında oluşturulan ilk yönetim kurulu üyelerinden biri olarak seçilmek ve bu görevde çalışmak benim için büyük bir onurdu.

O günlerden bu yana GMO’ nun katettiği yol, üstlendiği ve başardığı görevler, tüm meslektaşlarım için bir gurur kaynağı olmalı düşüncesindeyim. Yaygın ve etkin şube ağı oluşumunu başarmış, mesleğimizin ülkemizdeki konumunu, gıdaların üretim güvenliğini ve toplum sağlığını ilgilendiren tüm konularda sesini toplumda etkin bir şekilde duyuran başarılı bir meslek örgütü GMO. Artık, toplumun tüm kesimini yakından ilgilendiren gıda güvenliği gibi konularda, resmi kuruluşların ve medyanın değerlendirme ve görüşlerine başvurduğu, yerel ve ulusal radyo ve televizyon kanallarındaki canlı yayınlar ile yöneticilerinin toplumla buluşturulduğu bir meslek örgütü Odamız. Tüm bunların yanında, faaliyetlerine ve komisyon çalışmalarına, öğrencilerin de katılımını sağlayarak genç yaşta örgütlenme bilincini yükseltmek gibi bir misyonu da hep korumaya çalıştı Odamızın tüm yönetimleri.

Odamızın ilk kurulduğu günlerle karşılaştığımda, bugün, GMO’ nun, gıda sektöründe aktif çalışan meslektaşlarımız için düzenli olarak organize ettiği ve sektör çalışanlarını, kendi konularında uzman meslektaşlarımızın birikimlerinden faydalandığı mesleki eğitimler, beni hem bir gıda mühendisi olarak hem de Odanın ilk yönetim kurulu üyesi olarak çok gururlandırıyor.

Tüm meslektaşlarım adına, Odamızın kuruluşundan bugüne dek gösterdikleri özverili çabaları için, merkez ve şube yönetimlerinde bugüne dek görev almış her bir meslektaşımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Şimdi o günlere dönüp baktığımda gerçekten ne kadar yol katettiğimizi görüyorum. TMMOB nin üye sayısı itibarı ile büyük Odaları arasına yerleşen ve güçlenen bir GMO nun varlığının hayalini bile kuramazdık o yıllarda.

Bugün mesleğimize ve meslektaşlarımıza yaptığı katkılarla, birlik ve beraberliği sağlayan saygın ve güçlü bir Odamız var artık.

Mesleğini onurla sürdüren tüm meslektaşlarımızın desteği ile nice 15 yıllara...

Saygı ve sevgiyle, ■■■

MERHABA

4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından biri olarak 2003-2004 yıllarında yola çıktım. Gıda Mühendisleri Odası kuruluşundan bu yana, eski ve yeni birçok başkanları, yönetim kurul üyeleri, öğrencileri, öğretim görevlileri ve üyeleri ile birlikte gıda mühendisliğinin gelişmesi gıda mühendislerinin geleceği için bu yol da yürümeye devam ettim.

Bu Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda, bir meslek odasına, bir demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin büyüklüğü ve sorumluluğun bilincinde olarak hareket ettik. Üyelerimizin ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu temel sorunların çözümüne yönelik hedeflerimizle, üreten, demokratik, üzerinde insanca ve barış içinde yaşanılan Türkiye için, en iyisini ve en doğrusunu yapmaya çalıştık. 1996 yılında temelleri atılan ve her dönemde örülen duvarla bir kat daha büyüyen



Eylem Başak KAYA ÇETİNER
Gıda Mühendisleri Odası
4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı



Odamızın 15. Kuruluş Yıldönümünü Kutladık

Odamıza bir tuğlada ben koymaya çalıştım, koymaya da devam edeceğim. Çünkü İnsanlar için gıda çok önemli, gıdaların kontrolü ve sağlıklı olabilmesi için ise Gıda Mühendisleri. Gelişen ve hızla ilerleyen gıda işletmelerinde gıda mühendislerinin önemimin anlaşılması ve gün geçtikçe gelişen ve büyüyen odamızın ilerlemesinin devamı için herkesin katkısı gerekmektedir.

Her geçen yıl artan sayılarıyla meslektaşlarımızın bilgi düzeyinin artırılması, mesleki güç haline gelmesi, uluslararası bağlantıların geliştirilmesi örgütlülüğün tamamlanması gibi hedeflerin önümüzde ki dönemlerde de yolumuzu çizmesi gerektiğini düşünüyorum.

Hep birlikte daha iyi bir geleceğe....

ODAMIZ VE 001

A

Aynı amacın gerçekleşmesi yönünde çaba sarf eden Saygıdeğer dostlarım...

Odamızın kuruluşunun 15. yılında sizlerle olan birlikteliğimizin devamının yarattığı mutlulukla sizlere gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Bu satırları yazarken 15 yıl öncesine dönüyor; yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı anımsıyor ve nereden nereye geldiğimizi değerlendiriyorum.

Yıl 1996 Gıda Mühendisi arkadaşlarla bir araya gelmiş Oda'nın kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Kasamızda hiç paramız yok. Öyleyse sayman üyelik yapmak kolay, diye düşünüyorum. Hani zamanın Maarif Nazırı: "Şu mektepler olmasa, maarifi ne güzel idare ederdim." demiş ya... Ben de "Kasasının boş olduğu bir Oda'nın Saymanlığını en iyi ben yaparım." diyerek görevi üstlenmiştim. Yönetim Kurulu oluşturulduktan sonra ilk icraatımızın Oda'ya gelir sağlamak olduğunu düşündüm ve Oda'nın 001 numaralı üyeliğini satmaya kalkışmıştım. Bilirsiniz Kayseriliye sormuşlar: "2 ile 2 kaç eder?" diye. O da: "Alırken mi, satarken mi? Diye cevaplamış. Ben de Kayserili olarak satış yapmak istedim. Kimse talip olmayınca Oda'nın 001 numaralı üyesi olmanın kıvancını yaşama şansını buldum. O günden bu güne kadar da belimizi doğrultmamız mümkün olmadı ya...



Hacı Ahmet KOÇAK
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Kurucu Üyesi

Günler çok hızlı geçmekte bu geçen günlerde Oda'mız için arkadaşlarımızın harcadığı emeğin, koşuşturmaların ne kadar değerli olduğunu, ne kadar güzel bir iş yaptığımızı bir kez daha anlıyorum. Bu 15 yıl boyunca Oda'mızın yönetiminde sorumluluk üstlenen birbirinden kıymetli dost meslektaşlarımızın, mesleğimizin gelişimi ve saygınlığı için ellerinden gelen gayreti fazlasıyla yerine getirdiklerini biliyorum. Bu birliktelik bizleri daha da güçlendirmiştir.

İnsan yaşamının en önemli unsuru gıda alanında daha güçlü birliktelik ve yeni çalışmaların gerçekleşmesi dileğimle Başlangıcı ben olan, sonu, sonsuzluğu amaçlamış Oda'mızdaki tüm meslektaşlarımızı bir kez daha gönülden kucaklıyorum, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi "Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar." İlkesinden hareketle daha çok çalışacağımız inancıyla tüm meslektaşlarıma ve ailelerine sağlık, başarı ve mutluluklar temenni ediyorum

15 YIL

Yaşananlara ve koşullara göre kısa bir zaman dilimi veya çok uzun bir süreç olarak değerlendirilebilecek bir yolculuk serüveni. Gıda mühendisi ne iş yapar, gıdanın da mühendisi mi olur, oda olmak için yeterli sayınız var mı,yeterli ekonomik güce sahip misiniz?.. yaklaşımlarının getirdiği umutsuz, çaresiz bir başlangıçtan, 2si bölge olmak üzere 7 şube birçok temsilcilik ve 11000 civarında üyeye sahip bir örgütlülüğe ulaşan ve artık gıda dünyasında muhatap kabul edilen bir noktaya varılan aşama.

Şüphesiz bu yolculuk sadece umutsuz ve çaresiz olarak başlamadı. Günümüze kadar hiç eksilmeden sorunlar devam etti ve ediyor.

Yokluklara, örgütsel bilinçten uzak, odamız olsun hep bana hizmet etsin ama ben hiçbir katkıda bile bulunmayayım hatta aidaat bile vermeyeyim düşüncesine sahip büyük oranda da zorunluluktan üye olan meslektaşlarımızın varlığına rağmen belki de kimsenin adını bile bilmediği öz verili, bilinçli birkaç meslektaşımızın hiçbir karşılık beklemeden, en olumsuz koşullarda başlattıkları Gıda M.Odasını kurma çabaları ister beğenilsin ister beğenilmesin amacına ulaşmıştır.Gelinen nokta asla küçümsenmeyecek bir yeredir. Bu süreçte neler yaşandığını,nelerle karşılaşıldığını, insanların birçok oda giderlerini nasıl ceplerinden karşıladığını,nasıl zaman ayırdıklarını ve buna paralel olarak nelerle karşılaştıklarını, yine de hiç şikayet etmediklerini ancak yaşayanlar bilir. Bilmeyenler bilmese de olur. Yeter ki değer verdikleri şey baktıkları yerde değil bakışlarında olsun..

Bu yolculuğu başlatan birkaç arkadaşımıza borcumuzu bilerek hedefleri yükseltmek zorundayız. Bu da en az başlangıçta olduğu gibi zorlukları birlikte getirecektir. Zira hedefler büyüdükçe ki bu kaçınılmazdır mücadelede zorluklar da büyüyecektir. Ne var ki bu aşamada başlangıcın aksine mücadeleyi omuzlayacak kapasitede azımsanmayacak sayıda gönüllü, özverili meslektaşlarımız vardır. Her genel kurullarda, etkinliklerde bunu çıplak gözle görebiliyoruz. Bu yüzden gelişme ve büyümeye paralel olarak var olan ve var olabilecek sorunlara karşın kullanılacak yöntemlerin ne kadar değerli olacağını bilerek katılımcılığı arttırmak ve temiz kalmak. Bilerek, inanarak doğru pratikler geliştirmek zorundayız. Gıda M. O. Örgütlülüğü bu güce sahiptir. Ancak yaşanan pratiklerden görüyoruz ki bu gücü bilerek veya bilmeyerek azaltmak isteyen, seçilmiş, yetki almış arkadaşlarımıza yeterli desteği vermemek hatta kösteklemek anlayışları da varlığını sürdürmektedir. Başarıya ulaşmak ve başarıyı devam ettirebilmek için bunları da kabullenerek kuruluş felsefesini geliştirmek görevi başta seçilmişleriz olmak üzere hepimizin görevidir. Hepimizin katkıları birbirinden değerlidir. R. CULLIER'in dediği gibi BAŞARI KÜÇÜK CABALARIN TOPLAMIDIR. Ve biliyoruz ki yaşanan hiçbir şey boşuna yaşanmadı, hiçbir emek boşa gitmedi ama gün geçtikçe daha fazla emek ve efor gerekecek.

İlk günden başlayarak 15 yıllık bir mücadele serüveninde başta o isimsiz meslektaşlarım olmak üzere günümüze kadar emek veren tüm arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum.

Barış içinde, özgürce, korkusuzca yaşadığı, herkesin güvenli gıdalarla yeterli ve dengeli beslendiği bir dünya dileğiyle. ■



Kadir DAĞHAN
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Kurucu Üyesi
4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı



Odamızın 15. Kuruluş Yıldönümünü Kutladık

Sevgili Meslektaşlarım,

Kimya Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisliği komisyonlarından beri bu örgütlülüğün içinde bulunan biri olarak 15. yılımızı kutlamamızın benim için çok özel bir yeri var. Artık 11.000 i aşkın üye, 7000 civarı öğrenci üye ile çok daha güçlüyüz.

Birçok şey yaptık, birçoğunu yapamadık. Ama şu bir gerçek ki çok zorlu şartlarla oluşturduk örgütlülüğü hep beraber.

Aslolan mesleğimizi ,aslolan örgütlülük bilinciydi ,aslolan biriktirdiklerimizi bu mesleği bizden sonra da yapacak olanlara en iyi şekliyle teslim etmektir. Uğraştık ,hala da uğraşıyoruz. Eksiklerimiz olmakla birlikte, oda bizim için ne yapacak demeden, biz bu meslek için ne yapabiliriz diyenlerden olduğum için gururluyum..Bazen eleştirdik, bazen eleştirildik ,çözümün bir parçası değilsek ,sorunun bir parçasıyızdır diye düşündüm ve çalışmaya devam ettim.Halihazırda faal çalışan biri olarak her zaman her meslekdaşımın görüş ve önerilerini bekliyorum.



Özlem SARIOĞLU
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
2. Dönem İstanbul İl Temsilcisi

Türkiye gıda politikalarında mutlak söz sahibi olduğumuz, meslekdaşlarımızın Gıda Mühendisliği mesleği seçiminden dolayı herdaim memnun olduğum günler hayal ediyorum. Türkiye daha örgüt bilincinin bile çok başında bir ülke ve bu bilinç devlet politikaları ile de desteklenmiyor olduğundan işimiz hep çok zordu. Bundan sonra da zor olacak ve yürüyecek çok yolumuz var. Mezun olan ve olacak her meslekdaşımızın sorumluluk alacağı ve örgütümüzü daha iyi yerlere götüreceği ümidi ile nice 15 yıllar diliyorum...

1996-2011. 15 yıl...

K1996-2011. 15 yıl... Emekle, mücadele ile dolu 15 yıl. Başarı ile başarısızlığı ile, doğrusu yanlışlığı ile geçen 15 yıl. Çok düşündüm "Ne yazmalı?" diye. Dergimiz için "Oda'ya başlangıcından beri emeği geçenleri temsilen sevgili arkadaşlarımızdan kısa değerlendirmeler alalım" fikri ortaya atıldığında çok güzel gelmişti. Yazmakta bu kadar zorlanacağımı hiç düşünmemiştim doğrusu. İnsan nereden başlayacağını bilemiyor. Sorunlarımız? Gündemdekiler? ya da Oda'da yapılanlardan mesajlar? Doğrusu 15.yılı bunlara ayırmak istemedim. Dereden tepeden yazdım, okurların hoşgörüsüne sığınarak.

Yeni bir mesleğin sahipleri olmak birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Mesleğimin eğitimini almaya başladığım yıl, Türkiye'de sadece iki bölümde Gıda Mühendisliği eğitimi veriliyordu. Ege ilk mezunlarını bir yıl önce vermiş, Hacettepe de o yıl vermekte idi. Şimdi 32 yıllık olan mesleğimizin olanca bilinmezliğini, tanınmamışlığını yaşadık. Daha öğrencilik yıllarında gördük ki; Odamızı kurmak lazım. Örgütlü olmak, dayanışmak lazım. İşte böyle çıkıldı yola...



Petek ATAMAN
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Kurucu Üyesi
5. 6. ve 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Zorlu, bir o kadar onurlu ve keyifli bir yol. Bizlere destek veren çok değerli isimler, kurumlar oldu. TMMOB ve bağlı

Odalarından da işin başından beri müthiş bir destek aldık. Bu destek kardeş meslek disiplinlerine ait odalar olan Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası'ndan değildi sadece. Hala var olan bu dayanışma ruhunu birçok Oda ile yakından yaşadık. Ve nihayetinde önce bağımsız bir Oda olduk. Sonrasında uzun bir çalışma ile bilinen, söyleyecek sözü olan, gündemde yerini almış bir kurum olmaya çabaladık. Kırmızı çizgilerimizi belirledik: "Oda hiçbir parti veya siyasi görüşün arka bahçesi olmamalıdır. Mutlaka kamu çıkarları doğrultusunda, bir kamu kurumu sorumluluğu ile politik görüşler de oluşturacaktır. Oluşturmalıdır. İktidarda kim olursa olsun, yol göstermeli, doğruları yanlışları tartışmaya açmalıdır. Tüm meslektaşlarının sesi olmayı hedeflemelidir." Bu ilke ile yürüdük...

En kısa sürede, sevgili gençlerimizi, geleceğimizi yanımıza aldık. Öğrenci örgütülüğünü oluşturduk. Onlardan enerji aldık, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince bilgi aktardık. Sorunlarına sahip çıkmaya çalıştık. Bu kapsamda, üniversiteleri ve eğitimi çok önemstedik. Sektördeki tüm paydaşlarla sağlıklı bir iletişim ve paylaşım içinde olmaya çalıştık.

Yeterli mi? Değil mutlaka. Daha çok eksijimiz, kat edecek çok yolumuz var. Sıkıntılarımız var bu ülkenin sıkıntılarından farklı olmayan. Hepsini aşmak için, her zamankinden daha çok çalışmaya, daha çok birlikteliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var şüphesiz. Hedef: meslek haklarımızı daha iyi korumak, daha saygın bir mesleğin üyeleri olmak. Bu öyle bir avuç insanla yapılacak bir iş değil...

Birçok meslektaşım soruyor "Oda bana ne verdi?" Espri ile yanıtıyoruz "İki anahtar vereceğiz: 1 ev, 1 araba anahtarı..." Oda şahıslara ne verir? Vereceği topluma ve mesleğe midir, kişilere mi? Almanın bunca önemli olduğu, maddi bir karşılığı olmadan vermenin ise gittikçe değer kaybeden, "demode" bir yaklaşım olduğu; değerlerin yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde neyi nasıl anlatırsınız?

Oda bana ne verdi? Kendi adıma; daha çok düşünen, daha çok çalışan, sorumluluk sahibi bir insan olmama katkı sağladı. Birbirinden değerli insanlar tanıdım. Ülkemin dört bir yanındaki meslektaşlarımı tanımak şerefine ulaştım. Sorunları bir yandan çalışırken kendi pencereden izledim, bir yandan meslektaşlarımızın sorunlarından haberdar oldum. Zenginleştim, çoğaldım. Tüm bu güzellikler karşısında yönetimde olayım, olmayayım meslek örgütüm için emek harcadım, üretmeye çalıştım.

Bu yaklaşımlarla emek veren, omuz veren, gönül veren herkese sonsuz teşekkürler... Daha iyi, daha güzel koşullarda var olacağımız nice 15 yıllara... ■

Odamızın 1996 yılında kuruluş günlerini düşündüğümde aklımda kalanlar;

K Kimya Mühendisleri Odasında 700 üye olmasına karşın 250 üye ile kurulmuş olmamız ve 15-20 kişilik bir grupla yaptığımız çalışmalar sonunda giderek sayımızın artması, çok kısa bir süre içerisinde süreli yayını olan dergimizin zor şartlarda da olsa yayınlanması Odamızın kısa sürede TMMOB çatısı altında ve Gıda Sanayi çevresince tanınmasını sağlamıştır. ■



Recep HELVACI
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Kurucu Üyesi
3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı



Odamızın 15. Kuruluş Yıldönümünü Kutladık

Herkese Merhaba,

1

1988 yılında üniversiteden mezun olup Karaman ilinde bir bisküvi fabrikasında çalışmaya başladığım ilk günler içinde firma yöneticisi benimle bir görüşme yapmak istedi ve bana şu soruyu sordu “ Serap hanım Gıda mühendisleri ne iş yapar? “.O yıllarda bir çok meslektaşım sanırım bu ve benzeri soru ve durumlarla karşılaşılıyordu. İldeki ilk ve tek gıda mühendisiydim ve firmada benden nasıl faydalanacakları konusunda çok da emin değildim.

1997 yılında ise odamızın ilk temsilcilerinden olan Karaman temsilciliğini açabilecek sayıda meslektaşımız mevcuttu ve sadece ilimizdeki firmalardan üst üste bizden gıda mühendisi talep edilir duruma ulaşmıştık. Bunu yazma nedenim en başta aslında hala ne kadar genç bir odamız olduğunu buna rağmen bu kadar kısa bir sürede ne kadar fazla yol katedildiğini hep beraber anımsamak içindi. Gerçi genç arkadaşlarımıza o kadar da kısa bir süre gibi görünmeyecek belki ama insan yaş almaya başladıkça (sakın yaşlanma demeyin !) bu yıllar o kadar da uzun gelmiyor artık inanın.



Serap ÖZTÜRK
TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
Kocaeli İl Temsilciliği Kurucu
Temsilcisi

Odamızın Ankara oluşumunda fazla bir katkı olamamakla birlikte temsilciliğimiz aracılığı ile dolaylı olarak destek vermeye çalıştık. Temsilcilik derken yerimiz işyerimin bir masası idi, üye toplantılarımızı yapabilmek için ticaret odası vb kurumların toplantı salonlarını kullanıyorduk. Ancak o günlerden en aklımda kalan durum benle beraber ilimizde bulunan yaklaşık 10-15 meslektaşımın temsilciliğin oluşumu ve devamı için nasıl heyecan içinde uğraştığımızdı. Gıda mühendisi arkadaşlarımıza ilimizdeki çalışma ortamları konusunda yardımcı olmak, mesleki dayanışma sağlayabilmek, mesleğimizle ilgili yasal süreçlerin durumu ve odadan beklentilerin iletilmesi konularında destek ve yardımcı olmak için çabaladık. Bu süreçte de yine temsilcilik ve oda olarak en çok karşılaştığımız soru “ oda bizim için ne yapıyor ?” sorusu oldu doğal olarak, çünkü genç bir meslek olarak arkadaşlarımızın hem özel sektörde hem de devlet sektöründe özlük hakları konusunda birçok sorun ve beklentisi oluyor, bunların çözümü için desteğe gereksinim duyuluyor. Burada en önemli konu katılımcılık bana göre, siz odaya ne kadar sahip çıkar ve iletişim içinde olursanız mesleğinizi anlatmanız, savunmanız, bilgilmeniz ve benim en önem verdiğim konu olan dayanışmanız o kadar güçlü olacaktır.

Bizler yola çıkarken hep şu amatör duygu içinde olduk bana göre; mesleğimize ve birbirimize sahip çıkalım, birlikte olalım güçlü ve güvenli oluruz. Bir de benim yine çok hayal ettiğim ve imrendiğim bir durum var ki hani mülkiyeliler için hep söylenir bir usta –çırak ilişkisi vardır aralarında diye; genç mezunlar tecrübeli meslek arkadaşlarına büyük saygı gösterip onların tecrübelerinden faydalanırken tecrübe sahibi olan eski mezunların da gençleri desteklemekle birlikte onların taze bilgileri ve enerjilerinden yararlanmaları. Umuyorum odamızda da bu süreç böyle işlemekte, devam edecek ve saygınlığı her gün kat be kat artan, yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren bir mesleğin ve meslek odasının mensupları olarak gururumuz hep çoğalacak.

Tabii ki nice 15 , nice 50 yıllara!!!!!!



Gücümüzün Farkında Olalım...

Odamızın kuruluşunda, mesleki örgütlenmenin ötesinde, insan olarak tüm haklarımıza sahip çıkmak - birlik olmak – örgütlülük erdemine inanmak vardı. Bu inanç ile maddi varlık ve olanakların olmamasını hiçe sayarak, kendini ortaya koyarak sevgiyle – gönülle çalıştı, bu Odayı kurma aşamasına getiren ve kuran birçok isim...

Mesleğime yeni başlamış birisi olarak, öncelikle meslektaşlarımla bir araya gelmek istiyordum. Bunun için başlattığım Gıda Mühendisleri yemek toplantıları, GMO 'nun kurulmasıyla yerini buldu ve daha bir anlam kazandı, diye düşünüyorum.

1996 'daki kuruluşumuzla 7 yıl İstanbul İl Temsilciliği yaparken, üye adaylarına ulaşmayı, onlarla beraber hem mesleğimize hem kendimize katkıda bulunmayı hedefleyen birçok seminer – toplantı – fuar/sergi – kongre etkinlikleri düzenledik. Bize inanan ve destek veren akademisyenlerimize gönülden teşekkürü içimde hissediyorum hala...

Ben inanıyorum ki; her bir gıda mühendisi, önce kendisini düşünüyor görünse de, aslında mesleği ve mesleki geleceği için kaygılar taşıyor. Yeni meslektaşlarımla karşılaşma olanağı sağlayan yıllardır yaptığım iş ve bugünkü işimde, onlarla sohbetlerimizde bunu net olarak görebiliyorum. GMO tarafında duranların hatalarını da net görebiliyorum. Hala tam öğrenemediğimiz şey; GMO kapısına gelen meslektaşımızı davranışlarımızla, söylemlerimizle 'iyi ki bir Odamız var' hissiyle buluşturamamak...

Her biri bir yerde, Türkiye'nin – sektörün – mesleğin sorunlarıyla boğuşan değerli meslektaşlarım! Gücünün farkına var... GMO senindir, el vermekten çekinme...

15. yılımız kutlu olsun. ■■■



Süreyya KALKAN KARADAĞ
İstanbul İl Temsilciliği Kurucu
Temsilcisi

Odamızın Gelişimi...

Gıda Mühendisliği mesleğinin ortaya çıkması ve gelişmesinde çok emeği olan Prof. Dr. Erdal Saygın'ın, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı olması nedeniyle, Gıda Mühendisliğinin örgütlü meslek odası haline gelmesi çalışmalarında doğrudan yer alma şansının olmasından mutluluk duyduğumu baştan belirtmek isterim. Odamızın 15. yılı nedeniyle tarafımdan da bir yazı istenmesi beni son derece mutlu etti ve burada kısaca odamızın kuruluşu öncesinde yaşadıklarımızı özetlemek istedim.

1985 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olduğum zaman Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinin, Ziraat Fakülteleri içerisinde yer alması konusunda yoğun bir çabası



Prof. Dr. Taner BAYSAL
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
3. Dönem İzmir İl Temsilcisi



Odamızın 15. Kuruluş Yıldönümünü Kutladık

bulunmaktaydı. Gıda Mühendisliğinin sesini duyurmak ve haklı taleplerimizi kamuoyu, T.M.M.O.B., T.B.M.M. gibi organlarda duyurabilmek için herhangi bir yapılanmamızın bulunmamasını bir eksiklik olarak gören Prof. Dr. Erdal Saygın; 1985 yaz başlangıcında Ege Üniversitesi mezunlarını o zamanki okul kantininde topladı. Toplantı sırasında bir dernek kurulması konusunda fikir birliği oluştu ve 1979'dan itibaren mezun olan her dönemden en az bir kişinin yönetim kurulunu oluşturacağı bir kurucu yönetim kurulu seçildi. En son mezun olan sınıf olarak 1985 mezunları içinde ben de bu göreve talip oldum ve ilk örgütlü Gıda Mühendisliği yapısı "Gıda Mühendisleri Derneği" olarak birkaç ay içinde kuruldu. Derneğin ilk genel sekreterlik görevini yapma onuru bana verildi ve o dönemin şartlarında bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak herhangi bir aktivite yapmak için izin almanın ne kadar çok zaman ve evrak gerektirdiğini o dönemde çok iyi öğrendim. Gıda Mühendisleri Derneği gıda mühendislerini bir araya getirmek, mesleği kamuoyuna tanıtmayı yanı sıra ilk "Gıda Kanunu ve Yetki Yasası" konusunda çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra Gıda Mühendisleri Derneği vasıtasıyla kurulan ilişkiler sayesinde Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisliği Odası mı? İzmir Şubesi içerisinde de zaman içerisinde örgütlenme çalışmalarına devam ettiler. Kimya Mühendisleri Odası içerisindeki Gıda Mühendisliği bültenlerinin düzenli çıkarılması ve ilk Gıda Kongresinin 1992 yılında yapılması gibi aktif çalışmalar; Gıda Mühendisleri Odasının kurulmasında tecrübe kazanmamıza son derece katkıda bulunmuştur. Bu süreç Ankara'daki Gıda Mühendisleri'nin yoğun katkıları ile odamızın kurulma sürecinin tamamlanması ile son buldu. GMO'nun kurulmasından yaklaşık 1 yıl sonra başkanı olduğum Gıda Mühendisleri Derneği'nin görevini tamamladığı düşünülerek derneğin kapatılmasına karar verilmiştir.

Çok genç ve gençlerden oluşan bir oda olmamız nedeniyle heyecanla başlayan meslek sevgisiyle devam eden ve tecrübeyle gelişen Gıda Mühendisleri Odamızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşu, mesleğe bağlılığı, ülke yararlarını ve insan sağlığını ön planda tutarak, 15.yılı kutladığı gibi uzun zamanlar gelişerek yaşamasını içtenlikle dilerim. ■

15. yıllarda birlikte olmak dileğiyle...

Belki tesadüfen, belki bilerek bu mesleğin bir mensubu olduk. İlk girdiğimizde ne biz ne de çevremizdekiler ne olduğunu tam anlamadık ve anlatamadık. Bunun eksikliğiyle geçen yıllar sonrası bu işe gönül vermiş arkadaşlar, ağabey ve ablalarımızla birlikte çıktığımız yol, bizi bir Odanın kurulmasına ve 15 yıldır yaşatmak için savaşımamıza götürdü. Diğer mesleklerle göre sona kalmış olmak, köşe başlarını tutamamış olmak, hormonlu büyüme nedeniyle hızla artan üniversite ve mezun sayıları dezavantaj oluştursa da, ülkemizin tarım ve gıda sektörlerindeki önemli potansiyeli her sorunu aşmaya yetecektir. Bugün mesleki anlamda kazanım elde etmek ve diğer mesleklerin şovenist tavırlarına direnmek ve haklarımızı kabul ettirmekte zorluk çeksek de Odamızın var olmadığı bir ortamda hiç umudumuz da kalmayacaktır.



Dr. Taylan KIYMAZ
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Kurucu Üyesi
1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Yıllardır bu Odanın kurumsallaşması adına çok işler yapıldı, emek harcandı, bunların karşılığını bizden sonraki meslektaşlarımızın alacağına ve Odayı ve mesleği daha ileriye taşıyacaklarına olan inancım, nice 15 yıllarda birlikte olmak üzere...

Odamızın Gelişimi

Bir üniversite eğitimi için karar vermeye geldiğinde Gıda Mühendisliği lisans programını ne olduğunu bilerek ve isteyerek ilk tercih olarak seçtim. Daha sonra da zevkle okumaya, hatta öğrendikçe de keyif almaya ve sevmeye başladım. Mezun olduktan sonra da, bu iki sihirli sözcüğe, yani “zevk ve sevgiye”, “mesleğine inanmak ve saygı duymak” sözcüklerini de ilave ettiğimde mesleğim için verdiğim bunca emek ve özverinin nedenleri ile anlamı ortaya çıkmaktadır. İşte, Meslek Odamızın 15 yıl önceki kuruluş çalışmalarındaki çabalara verilen ve 15 yıldır devam eden desteğin arkasındaki.

Odamızın kuruluş yıllarına doğru baktığımda, Ankara’da, mesleğine sıkı sıkıya sarılmış, özveri ile çalışan, maddi ve manevi tüm varlığını ortaya koyan bir çekirdek grup görüyorum. Bu guruba Türkiye genelinde farklı kentlerden hem mesleğimizi tanıtmak ve hem de Meslek Odamızın çalışma organlarını oluşturmak için yılmadan çalışmalar yapan öncüleri görüyorum.

1997 yılında Adana’da Odamızın ilk temsilciliklerinden biri kurulmuştur. Atanmış kurucu olarak gönüllü birkaç arkadaşım ile, bazen pastanelerde bazen ofislerimizde toplantılar yaparak çalışmalarımızı yürüttüğümüzü hatırlıyorum. Birkaç yıl gibi kısa süre içerisinde, gerek Ankara’daki merkezimizin katkıları gerekse diğer illerdeki arkadaşlarımızın yoğun çabalarının sonucu meslek odamız kamuoyunda hak ettiği yeri almayı başarmıştır.

Meslek Odamızın gelişmesinde şüphesiz TMMOB bağlı diğer meslek odalarının katkısı da inkâr edilemez doğrusu. Özellikle Adana’daki çalışmalarımız esnasında karşılaştığımız her zorlukta yalnız olmadığımızı ve ayaklarımız yere basıncaya kadar TMMOB ailesinin güvenli şemsiyesi altında olduğumuzu daima hissettirdiler.

Meslek Odamızın gerek kuruluşunda, gerekse daha sonra görev alan yöneticileri, Üniversite Öğrenci Temsilciliklerimizin doğru biçimde kurulması ile örgütlenmesinde ve bugünlere kadar hızla gelişerek değişik faaliyetlere imza atmalarında da önemli katkılar sağlamışlardır.

Bugün, Gıda Mühendisleri Odası tüm organları ile gerek bilimsel ve kültürel zeminde, belirlemeler yapabilen, gerekse üyelerinin yasal ve özlük haklarının korunması çalışmalarında bulunması gereken etkili konuma gelmiştir.

Gelecek yıllarda ise, ülke genelinde mevcut Gıda Mühendisliği lisans programlarındaki artış nedeniyle, Meslek Odamızı hem mesleğimizin teknik ve bilimsel konununun hem de meslektaşlarımızın ellerinden alınmak istenilen mevcut özlük haklarının yasal çerçevede korunarak geliştirilmesi yönünde ağır görevlerin beklediğine inanıyorum.

Son olarak, mesleğimizi bugün popüler hale getiren ve odamızı her zeminde onurla temsil eden ve tanıtan tüm oda yöneticilerimize ve odamız için çalışan, destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum.



Prof. Dr. Zerrin Erginkaya
Adana İl Temsilciliği
Kurucu Temsilcisi
Adana Şube Kurucu Yönetim
Kurulduğu Başkanı